

Inhoud	VOORWOORD	v
	INLEIDING	vii
De hoofdstukomschrijving bevat een link naar het betreffende hoofdstuk.	<u>DORPSGEZICHTEN</u>	i
	Veel veranderingen in de omgeving vallen pas op als je ergens een tijd niet geweest bent. De karakteristieke plekjes in of om het dorp.	
	<u>MIDDENSTAND</u>	25
	De bakker, de slager maar ook de smid en de timmerman. Elk deed zijn uiterste best om de gunst van de klant te winnen en zeker ook te behouden.	
	<u>KERKELIJK LEVEN</u>	71
	De kerken, zo bepalend voor de vier dorpen. De interieurs, waar voor velen – dierbare – herinneringen aan zijn verbonden. Predikanten en de pastorieën waar zij woonden.	
	<u>ONDERWIJS</u>	83
	Scholen en schooltjes. Openbaar, hervormd, gereformeerd, op christelijke grondslag. Ieder in zijn eigen richting of toch liever gezamenlijk.	
	<u>BOERENLEVEN</u>	99
	Het noordoosten van Fryslân is bij uitstek een agrarisch gebied. Veel mensen vonden hun werk 'bij de boer'.	
	<u>VERENIGINGEN</u>	125
	Op het platteland en in de dorpen bestond, en bestaat nog steeds, een omvangrijk verenigingsleven.	
	<u>BEROEPEN</u>	153
	De dorpsomroeper, de wegwerker en de leedaanzegger. Verdwenen beroepen. Lange tijd hebben dorpsgenoten deze beroepen en functies uitgeoefend.	
	<u>GEBEURTENISSEN</u>	171
	De sleur van alledag, eenieder kent dat. Maar opeens gebeurt er iets: een extreme weersuiking, een feest, een aangrijpende gebeurtenis.	
	<u>HOOFDSTUKFOTO'S</u>	201
	<u>COLOFON</u>	203